

**Uitgebracht in de – Denkonomie – serie**

# **Waar het in de kern om gaat**

**Hans Oelen**

**Auteur van o.a.**

- **Zijn... wat je wilt worden**
- **Het nieuwe verkopen**
- **Je geld meester**
- **Wetenschap en spiritualiteit**



**Waar het  
in de kern om gaat**

Dit boek maakt onderdeel uit  
van de **Denkonomie** serie:

## **Waar het in de kern om gaat**

2013-12-09

3

---

Door : Hans Oelen  
Uitgever : Palaver-trainingen

©:

Dit rapport kent geen auteursrechten!  
Kennis heeft geen eigenaar en het behoort niet toe aan iemand maar aan ons allen. Het kent alleen gebruikers. Wij allen kunnen beschikken over kennis door ons er bewust van te worden en het constructief, in het belang van het geheel te gebruiken. Het staat je daarom vrij, alles uit dit boekje te veelevoudigen op welke wijze dan ook. Schriftelijke in kennisstelling hiervan aan het adres van de uitgever, stel ik bijzonder op prijs.



## **Voorwoord**

Dit rapport is uitgebracht als onderdeel van de Denkonomie serie met boeken, e-boeken, rapportages, blogs en artikelen, die je willen informeren, inspireren en helpen, om de verbinding te leggen tussen jouw verlangen om zakelijk en persoonlijk succesvol, welvaarend en gelukkig te zijn, en het verwezenlijken ervan!

## **Waar het om gaat...**

### Economie

De geldende en tot op heden richtinggevendende wetenschap die zich bezig houdt met de productie, consumptie en distributie van diensten en schaarse goederen. Economie beperkt zich niet alleen tot het beschrijven op welke wijze de economie werkt, maar met name in de politieke omgeving wordt zelfs voorgeschreven hoe situaties kunnen en/of dienen te worden verwezenlijkt.

### Denkonomie

Dit begrip is ontpopt vanuit mijn brein, op maandag 02 juli 2012, waarvan acte! Aanleiding voor het ontstaan en het uitdragen van dit begrip, ligt in het feit, dat de economische wetenschap een veelheid aan, vaak tegengesteld aan elkaar staande, interpretaties kent op elk onderdeel van het gebied.

Zet twintig economen aan een tafel en zoek vervolgens de eenduidigheid in hun denken en handelen, wetend dat ze allen eenduidig het thema economie als wetenschap onderschrijven.

Een aanvullende motivatie achter het introduceren van dit nieuwe begrip is het feit, dat wetenschap gebruik maakt van enkele uitgangspunten, die haaks staan op het gedachtegoed wat ik al jaren met zorg en aandacht eenduidig uitdraag in al mijn media-uitingen.

Misschien goed voor de beeldvorming om de meest sterke spanningsvelden in uitgangspunten vast te stellen:

6

---

Kenmerken van het gedachtegoed:

<b><u>Denkonomie</u></b>	versus	<b><u>Economie</u></b>
- Overvloed		Schaarste
- Van binnenuit		Van buitenaf
- Verbindend		Concurrerend
- Denkgericht		Actiegericht
- Energie centraal		Geld centraal

Ik wens je veel plezier in het lezen en toepassen van de aangedragen inzichten uit dit boek, als uiteenzetting van het denkonomisch ondernemerschap.

Hans Oelen

### **Waar het in de kern om gaat.**

Ik las een interview met bierbrouwer Freddy Heineken. Hij nam op een gegeven moment de leiding van het interview over en stelde de interviewer de volgende vraag:

'Nu jij... wat is jouw levensdroom? Ik stel deze vraag, omdat dromen een allesbepalende invloed hebben op jouw resultaten en jouw succes. Wanneer je jouw droom kent, kun je beginnen met het vertellen van jouw levensverhaal'.

'In mijn geval geldt', zo zei hij, 'dat ik in wezen helemaal geen bierbrouwer ben en het ook nooit ben geweest!

Ik hou ervan om gedurende de dag veel in bad te zitten. Ik hou me dan bezig met dromen en contempleren over de toekomst, terwijl de meeste mensen hard werken. Op basis van mijn dromen vertel ik dan verhalen. Die verhalen helpen me namelijk om mijn focus te richten en het is een geweldige manier gebleken om mijn staf en via hun, al mijn medewerkers betrokken te krijgen bij mijn plannen en ideeën. Het is me opgevallen, dat als ik mijn dromen vertel en ze nu al leef, dat ze zelfs als vanzelf tot leven komen. Dit werkt overigens alleen, als ik nu al de impact ervan voel!'

Andere, tot op heden nog steeds toon-  
aangevende leraren, lijken hetzelfde te  
zeggen op hun eigen unieke wijze:

"Stap nu direct in de geestelijke wereld  
van alles wat je wenst, om er nu al ten  
volle van te genieten. Zie al de dingen  
die je wilt, alsof ze nu al echt zijn om  
je heen en hou die focus vast en met  
name ook dat fijne gevoel.

Zie en voel jezelf nu al als de eigenaar  
met het gebruik ervan. Maak er nu al  
gebruik van in jouw verbeelding net zo  
als je ze zult gebruiken wanneer je  
alles in tastbare vorm bezit."

- **Wallace Wattles**

8

---

"Ervaar nu al de vreugde van de door  
jouw verhoorde gebeden en wensen.  
Ze zullen jouw realiteit worden, dat is  
Gods wil. Dat is het bewustzijn van het  
hebben of het worden wat je al zo lang  
wilt zijn of wilt bezitten. Het is het be-  
wustzijn van de overtuiging, die zich  
manifesteert in jouw wereld, als een  
voorwaarde, ervaring of gebeurtenis."

- **Joseph Murphy**

"Het meest belangrijke is, dat je jezelf  
actief leeft in de vibratie, voor het ma-  
nifesteren van de door jou gewenste  
resultaten."

- **John Assaraf**



Kortom, deze leraren benadrukken de noodzaak van het nu al ervaren van de gevoelens die je wilt ervaren, om zo snel mogelijk te ontvangen wat je wilt. Daartoe is het dus van belang jezelf steeds weer af te vragen:

**'Wat wil ik steeds meer voelen aan gevoelens waar ik (nu nog) niet genoeg van voel?'**

Het antwoord op deze vraag kan alles te maken hebben met een veelheid aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld, kun jij je zekerder voelen, meer geliefd, krachtiger, onafhankelijker, vrijer, vrediger, rustiger, kalmer, meer blij jou te zijn, gelukkiger met het leven in het algemeen, mooier of aantrekkelijker, levendiger...etc. Misschien wil je het gevoel dat je meer plezier hebt en enthousiast bent over het leven en wat er komen gaat. Je zou je misschien wel blij willen voelen, meer plezier willen ervaren en geïnspireerd, vriendelijker, moediger, van betekenis willen zijn.

Daarom, denk ik, kijk naar de vele prachtige gevoelens die je meer wilt voelen en ontwerp en stel je een leven met bijpassende levensstijl voor, met alle ideeën van jezelf en wat mogelijk is, om die prachtige gevoelens nu al te beleven.

Maar het lijkt me, dat dit niet effectief werkt wanneer het gaat om het vinden en voelen van een goed gevoel voor slechts een kort moment, om daarmee dan wonderbaarlijke resultaten te laten verschijnen. Ik geloof dat het hier over de ontwikkeling van jouw hele staat van ZIJN gaat. Ik geloof dat het zou moeten werken zoals bij een verliefdheid. Het gevoel over iemand wat je de hele dag bij je draagt, omdat het zo geweldig is om aan die persoon te denken, of hij/zij nu in jouw directe nabijheid is of juist niet.

Of, als een verliefdheid op een idee, een droom, en dan zozeer zelfs, dat het er alleen al aan denken je prikkelt en je die fantastische spanning geeft. "Nadat je het gevoel hebt aangenomen van de wens, die in je geest is vervuld, sluit je niet het gevoel en de ervaring, zoals je een boek zou sluiten, maar draag je het gevoel daarna nog steeds met je mee, alsof het een geur is die je in de ochtend hebt opgespoten."

- **Neville**

"Om te krijgen wat je wilt, wanneer en waar je het wilt, moet je voortdurend en aanhoudend de verbondenheid bevestigen met dat wat je wilt."

- **F.W. Sears**

## **Weerstand**

Blijft er nog één ding te overwinnen, namelijk... weerstand.

We hebben geleerd om weerstand te moeten bieden aan wat we willen. We horen de gedachten en we voelen de gevoelens die ons schijnen te moeten vertellen dat we juist niet kunnen doen hebben en zijn wat we zo graag willen, of anderen die ons dat schijnen te moeten vertellen en wijsmaken.

We willen helemaal niet luisteren naar deze gedachten, maar toch voelen we de onzekerheid en geloven zelfs dat we onszelf voor de gek houden.

11

---

Maar, wat is nu dwazer en zorgt voor die diepe vorm van spijt..?

Want wil jij aan het eind van jouw leven die wroeging, dat je meer had gedroomd en meer lef had gehad?

Of wil je aan het eind van jouw leven kunnen zeggen dat je de moed en durf hebt gehad om écht te dromen?

Ik denk dat we gewoon moeten blijven dromen en constant brandstof moeten blijven geven aan de beelden van onze dromen. Denk na over alles wat je wilt en geef al je ideeën de opperste vrijheid en ruimte. Stel je steeds weer die prachtige details of mogelijkheden voor.

Het lijkt mij, dat wanneer je dit doet, je als vanzelf dat gewenste GEVOEL krijgt, als zijnde de gevoelens die je wilt voelen, steeds meer en meer.

"Hoe weet je wanneer je de 'juiste' droom droomt, je droom groot genoeg is en dat je ook droomt op de 'juiste' manier?

Ik geloof, dat je dat kunt afleiden aan hoe je je voelt. Is het jouw ding en voel jij je geweldig als je erover nadenkt? We konden nauwelijks wachten om op te staan in de ochtend."

- **Wilbur Wright**

12

---

"... Enige deel van jouw leven dat lijkt meer te redden en herschikken in het oog van jouw geest.

Maak het zoals je wilt dat het is.

Overtuig jezelf van de waarheid en wacht af in vertrouwen. De vervulling hanteert z'n eigen tijd. Het rijpt en zal bloeien en als het je dan te lang duurt, oefen dan op vertrouwen, want het is zeker dat het komt. Het komt wanneer jij er klaar voor bent en het zal nooit te laat komen, maar altijd op het juiste moment."

- **Neville**

"Ten eerste, heb de meest prachtige en glasheldere dagdroom. Stel jezelf dan met regelmaat de vraag, hoe het zou zijn als het waar is en dat ik nu de man of vrouw ben die ik droom en die ik o zo graag wil zijn? Hoe zou dat zijn? Vang vervolgens de sfeer van die vervulde wens en doordrenk jezelf met dat overheerlijke gevoel.

Dan... voor al jouw 'morgens', doe je uiterste best om het beste van jouw vermogens in te zetten om trouw te zijn en te blijven aan die aanname en ik zeg je vanuit eigen ervaring, dat het zich zal aandienen op een manier die niemand verwacht en weet, maar dat het er ineens, heel plotseling zal zijn."

- **Neville**

"Wat je ook maar denkt en voelt over wie en wat je wilt zijn, doen en hebben, de creatieve geest van het leven is gebonden aan de trouw, alles te reproduceren in een overeenkomstige reactie. Dit is de grote reden voor het afbeelden van jezelf en al jouw wensen, zoals jij wilt, dat ze worden als bestaande feiten (hoewel onzichtbaar voor het fysieke oog)."

- **Genevieve Behrend**

"Maak er een gewoonte van jezelf elke avond te eren voor het slapen gaan.

Ga dus slapen vanuit een dankbaar en fantastisch gevoel over jezelf."

- **Sasha Xarrian**

Wat nu als het idee waar is, dat wij altijd onze eigen werkelijkheid creëren en dat we kunnen wat we wensen, omdat we creëren vanuit hoe we ons voelen?

Ben jij bereid ervoor te zorgen om je echt structureel beter te voelen om het steeds beter te hebben?

Is dat een hoge prijs om te betalen of is het misschien wel de 'perfecte prijs' om te betalen?

14

---

"We moeten trillen in exact dezelfde frequentie, of in dezelfde synchroniciteit met dat wat we willen aantrekken en ervaren."

- **Wellington Rodrigues**

"Droom geen kleine dromen, want zij hebben geen macht om de harten van mensen te verplaatsen."

- **Johann von Goethe**

"Ik ben ervan overtuigd, dat het je goed voelen, de nummer 1 prioriteit van het leven is."

De toekomst behoort aan hen, die het geloof hebben in de schoonheid van hun dromen.

- **Eleanora Roosevelt**

Het leven was nooit bedoeld om te verworden tot een strijd; gewoon een zachte gang van het ene punt naar het andere, zoals een willekeurige door de weekse wandeling, door een zonovergoten vallei.

- **Stuart Wilde**

Jaren geleden speelde ik als zanger-gitarist in een orkest en kwamen we veel op wat wij noemden: A1 locaties. Tijdens de pauzes vond ik het leuk om te praten met succesvol ogende gasten, met als doel om meer inzichten en ervaringen bij elkaar te 'sprokkelen', die mij zouden kunnen helpen om welvarender en succesvol te worden.

Nou, bij één gelegenheid raakte ik aan de praat met een gast, die me vroeg of het muziek maken mijn dagelijkse job was.

Ik vertelde hem over mijn bestaan als ondernemer, maar dat het me aan de juiste hoeveelheid geld ontbrak, door te stevenen naar een volwaardig zelfstandigen bestaan.

Ik heb iets gezegd over hoe moeilijk ik het vond om geld te verdienen, waarop hij plots, abrupt maar beleefd, het gesprek beëindigde met de onvergetelijke woorden: "Geld is het eenvoudigste op de wereld!"

Ik staarde hem aan met een soort van ongeloof, waardoor er een korte stilte ontstond en hij vervolgens wegliep.

Ik heb heel vaak nagedacht over deze gebeurtenis en ik geloof allereerst dat het voor hem geen grapje was; het aantrekken van geld was in zijn optiek



Echt gemakkelijk... en in de tweede plaats was hij niet specialer of anders dan andere gasten die er rondliepen.

Kennelijk heeft hij op de één of andere manier begrepen hoe gemakkelijk het met geld gaat en waarschijnlijk ook met de andere 'leuke dingen' van het leven... en ten derde wou hij dit bij mij ook laten indringen, dat ik het ook zou kunnen hebben.

Met andere woorden, je wilt echt graag daar zijn om het gemakkelijk te kunnen geloven. En, hoe kun je nu weten dat je die staat hebt bereikt?

17

---

Door hoe je je voelt!

### **Waarom?**

Omdat we voelen wat wij geloven.

Neem daarom ook het volgende citaat in overweging:

'Het universum reageert alleen op hoe we ons voelen.'

Ik heb ooit gezegd dat ik geloof in een eenvoudige aanpak en benadering van het welvarend en succesvol zijn (met hierbij het verkrijgen, houden, bezitten en het gelukkig handhaven) van enig ander goed en gewenst ding.

Wees je bewust, hoe je je voelt.

Wanneer er sprake is van een iets minder goed gevoel, maak er dan een punt van om erachter te komen hoe je je zelfs ook maar een beetje beter kunt voelen over wat het ook maar is, waar je je op dat moment niet geweldig over voelt... en dat is het!

18

---

Nu, als je net zoals zo velen van ons, behept bent met het hebben van traditionele opvattingen over rijkdom (of enig ander goed ding), dan is de kans groot dat je waarschijnlijk de conclusie trekt: 'Dat werkt zo niet! Daar moet echt meer aan te pas komen! Daar komt echt veel meer bij kijken!'

Om het even wat, om ook maar iets te verwezenlijken in dit aardse leven, met inbegrip van rijkdom en succes, is het strikt noodzakelijk om fysieke actie en handelingen te verrichten... en daarop kan ik alleen maar met een.. Ja, maar, antwoorden.

Ja, natuurlijk behoeft het verwezenlijken van alles enige fysieke actie, maar als je daarbij niet het juiste onderliggende gevoel ervaart, zal je niet en nooit kundig genoeg zijn en nooit in staat zijn om de juiste maatregelen te treffen.

Dit is omdat je niet de solide constructieve en benodigde overtuigingen over hen hebt, want.... we voelen wat we geloven.

Eigenlijk... kan het zelfs zo zijn, dat je niet in staat bent of kundig genoeg bent om te kunnen herkennen wat de juiste en meest effectieve acties zijn die je zou moeten nemen.

19

---

...en waarom niet?

Omdat we niet en nooit zullen kunnen ervaren, waarin we niet geloven! Realiseer je ook, als je het niet voelt, geloof je het ook niet... omdat je voelt waarin je geloofd.

Hier is een eenvoudig voorbeeld: wat denk je dat er gebeurt als een voetballer het veld betreedt met een overweldigend gevoel van twijfel over z'n eigen kunnen en capaciteiten (of zelfs zijn waardigheid om het spel te spelen), in tegenstelling tot iemand die

dezelfde actie onderneemt en tot op het bot overtuigd is van zijn waarde en kunde?

Betekent dit dat de persoon die in zich zelf gelooft altijd zal scoren?

Nee, waarschijnlijk niet.

Het betekent hoogstens, dat hij waarschijnlijk alle ballen beter zal raken en vaker in het strafschoopgebied van de tegenpartij zal vertoeven.

In feite, zelfs voordat hij in het doelgebied van de andere partij terechtkomt, wordt hij gedreven door zijn dienende overtuigingen en de daarbij behorende GEVOELENS.

---

20

Het is pure noodzaak om in jezelf te geloven al bij het eerste schot op het doel... en of je het nu weet of niet, dat vertrouwen zit al volledig in jezelf.

Verbeter hoe jij je voelt en wees vervolgens alert op de ideeën en inspiraties die je krijgt ingegeven, zodra je in dat betere gevoel staat. Maak dan het beste vanuit jouw unieke vermogen en neem dienovereenkomstig de acties.. vanuit dat volle heerlijke gevoel, want ... "het universum reageert op hoe we ons voelen."

**Hans Oelen**